



Frederik Rinse Ruinen

1943 - 2019

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij ...

(Toon Hermans)

*De strijd heb je nimmer opgegeven,
zelfs toen het einde werd verwacht.*

*Je bleef geloven in het leven,
met vertrouwen en vol levenskracht.*

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid en liefde hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame man, onze dappere papa en trotse opa

Frederik Rinse Ruinen

Frits

Luitenant-kolonel der Genie b.d.

* Oostdongeradeel, 30 oktober 1943

† Zwolle, 22 februari 2019

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie wordt gehouden vrijdag 1 maart om 11.30 uur in de aula van Crematorium Kranenburg, Kranenburgweg 9 te Zwolle. Als u dit afscheid wilt bijwonen vragen wij u om 11.15 uur aanwezig te zijn. Na de dienst is er in de aula gelegenheid tot condoleren.

Daarna is er tot 13.30 uur in de koffiekamer gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Wij zijn het verzorgend personeel en alle vrijwilligers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, locatie Het Zonnehuis dankbaar voor hun goede zorgen voor zowel onze vader als ook onze moeder.

Marjan Ruinen - Baans

Femke en Dietrich

Naomi

Tobias

Juliette en Ewald

Charlotte

Jarl en Cheryl

Julian

Einde oefening - Ein oefening